

CHƯƠNG CHÍN

CHON-LÝ VIÊN-DUNG BÌNH-ĐẲNG

307. **Vấn** : Thế nào gọi là pháp Trung-đạo của Tiêu-thừa ? Xin cho biết lịch-sử mà đức Thế-tôn khởi sự dạy pháp này ?

Đáp : Ban sơ đức Thế-tôn độ năm anh em Kiều-Trần-Như, Ngài giảng-giải đại-ý rằng : « Người tu-hành phải tránh xa hai con đường hai bên, mà giữ mực chính giữa (chấp trung).

Hai con đường hai bên là gì ? — Nghĩa là một đường thì giữ sắc thân cho sung-sướng khoái-lạc hơn hết. Còn một đường thì lập khổ-hạnh quá lễ, ép xác, hãm mình, nhịn đói không ăn, hoặc ngồi hoài không nằm, hoặc đứng mãi chẳng nghỉ, v.v... kỳ cho đến khi thành Đạo mới thôi. Như thế, một bên thì tâm thân sung-sướng, còn một bên thì hình-hài khổ-cực. Hãy bỏ hai bên ấy đi, mà giữ lấy mực giữa, làm sao ứng-dụng cho vừa phải, không sung-sướng thái quá mà cũng không cực-khổ đao-đề, đó là Trung-đạo (giữ mực trung-bình). Người tu-hành nào giữ được mực trung như vậy, thì tinh-thần thơ-thới, tâm-trí sáng-suốt, tu-hành mau đắc Đạo. Phải biết rằng : nếu sung-sướng thái quá, thì tinh-thần trụy-lạc, còn khổ-cực đao-đề, thì hình-xác nhọc-nhẫn, lễ-tất nhiên tinh thần bất an, tinh thần bất an, thì tâm trí mờ-mịt, tối-tăm, đâu còn sáng-suốt mà mong giải-thoát.

Ta-bà là cõi khổ (1), người tu-hành dùng sự sung-sướng khoái-lạc, để giải-thoát cái khổ, là điều hết sức lầm-lạc. Trái lại, dùng cái khổ, để giải-thoát cái khổ, lại là một điều càng lầm-lạc hơn nữa. Bởi vì làm như vậy, thành ra khổ tăng gia khổ (đã khổ mà còn làm cho khổ thêm), chứ đâu phải là giải-thoát cái khổ. Theo chơn-lý đã giải thích như thế, thì biết rằng, chỉ có giữ mực trung, mới chính là con đường giải-thoát thuận tiện hơn hết, chắc chắn hơn hết.

308. **V.** Tại sao đức Thế-tôn không chỉ Trung đạo Đại-thừa, (Tuyệt đãi trung đạo) mà lại dạy như thế ?

Đ. Đó là cái hay của sự tùy duyên hoá độ, nghĩa là nói pháp phải hợp với căn cơ trình-độ của người đương tu-hành. Chính đức Thế-tôn nói cái pháp « chấp trung », như vậy dặng phá chỗ mê chấp của năm anh em Kiều-Trần-Như tu khổ hạnh.

(1) Tự nhân-loại gây khổ, chẳng phải vô cơ mà có khổ.

Nên biết rằng, đối với năm vị tu-si này, đức Thế-tôn chẳng cần phải dùng đến Phật huệ, cũng rõ biết căn cơ và bệnh chứng như thế nào rồi. Bởi vì, ban sơ Ngài ở chung một chỗ với năm vị này, cùng nhau tu theo pháp khổ hạnh. Ngài nhịn đói đến nỗi còn da bọc xương. Thết rồi yếu quá, đứng dậy không vững, té bất tỉnh, tưởng phải chết luôn. Sau khi tỉnh lại, Ngài biết rằng tu khổ hạnh là vô ích. Từ đó, Ngài ăn uống trở lại, năm anh em Kiều-Trần-Như thấy vậy, tưởng là người tham sống sợ chết, thích ăn uống cho sung-sướng, nên không còn tin-tưởng sùng bái Ngài nữa.

Vì cái cơ như thế, nên sau khi đắc Đạo, đức Thế-tôn trở lại nói pháp Trung-đạo để độ năm anh em, dặng phá chỗ mê chấp về sự lập khổ hạnh.

309. **V.** Còn Trung-đạo của Đại-thừa (Tuyệt đãi trung, hay Trung-đạo đệ nhứt nghĩa đế) như thế nào ?

Đ. Chúng tôi xin tóm tắt vài câu : Bỏ tất cả những chỗ thiên chấp : hoặc chấp bên này, hoặc chấp bên kia, hoặc chấp hai bên biên kiến, và cũng không dặng chấp chính giữa như Tiêu-thừa, khắp xem muôn sự, muôn vật đều là viên-dung bình-đẳng, đó là Trung-đạo Đại-thừa.

310. **V.** Xem lịch-sử Phật, không thấy đức Thế-tôn dạy Pháp Tuyệt đãi Trung-đạo. Hơn nữa, pháp ấy do Ngài Long-Thọ Bồ-tát (Nagarguna) làm thì tổ. Thế thì, mặc dầu Trung đạo Tiêu-thừa chơn-lý của nó thấp thỏi hơn của Đại-thừa, nhưng, không lẽ bỏ Phật mà học theo cái pháp của một vị Bồ-tát ?

Đ. Nói như thế là còn chấp pháp. Nhứt là chưa tỏ ngộ sâu xa rộng-rãi chơn-lý Trung-đạo Đại-thừa của đức Thế-tôn trong các khế kinh, mà Long-Thọ Bồ-tát dùng làm tài liệu sau này.

Mặc dầu đức Thế-tôn không đưa ra cái nhan đề Tuyệt đãi Trung-đạo, nhưng phải biết rằng, tất cả nghĩa lý trong các kinh luận Đại-thừa, đều hướng về chơn-lý viên-dung bình-đẳng, thì đó là Trung-đạo Đại-thừa, chứ còn gì nữa.

Còn như nói bỏ Phật, mà học đạo với một vị Bồ-tát, lại càng không nhằm nữa. Có nhiều vị Bồ-tát, vì hy-sinh ngôi chơn-phước Niết-bàn, tuy chứng quả Phật đã lâu, mà không chịu làm Phật, như đức Văn-Thù, đức Quán-Thế-Âm... Có lẽ đức Thế-tôn hiểu rõ sau này, sẽ có sự hoại nghi như thế, nên Ngài nói trong kinh Lăng-Già như vậy : Bảy trăm năm sau, khi ta nhập diệt, sẽ có một vị Bồ-tát tên là Long-Thọ ra đời. Vị Bồ-tát này sẽ phá tan những sự mê lầm của những người tu Phật : hoặc chấp có, hoặc chấp không. Vị Bồ-tát này sẽ giáo-hoá chúng sanh cái thừa của ta (Phật-thừa), nó cao-viên hơn tất cả thừa Đại-thừa. Vị Bồ-tát này sẽ chứng quả an-lạc tịch-tịch của Niết-bàn. (Thành Phật trọn vẹn).